



# En för alla, alla för en – redan i 75 år!

– Hej, hur har du det?

Jag tror att svaren skulle vara allt från glada jubelrop till nästan förtvivlan och gråt, så som livet i sig. Vi svensklärare har inte kommit lätt undan på sistone. Jag tror att inga andra lärare får svara på folks känsloutbrott som svensklärarna. Lyckligtvis har vi varandra och vi ger inte lätt upp. Utan kolleger som stöttar, uppmuntrar, löser problem, ger fantastiska tips, väcker nytänk och skratt skulle vi nog ha hisnat för länge sen. Vi är som de tre musketörerna som svor eden ”*en för alla, alla för en*”! Med det mottot har vi gått modigt framåt – även i hård motvind!

Med dessa tankar vill jag **tacka just dig** som hjälper och står upp i vått och torrt för den nära kollegan eller en okänd där ute någonstans såsom vi faktiskt redan gjort i hela 75 år! Nämligen den 5 januari 1948 ansågs det befogat att grunda föreningen Suomen ruotsinopettajat ry eller Svensklärarna i Finland rf. Jag vill rikta ett hjärtligt tack till alla dem som har lagt grunden och jobbat på för att föreningen blomstrar än idag med cirka 1200 medlemmar. Då i efterkrigstidens Finland stod man bakom mottot ”kaveria ei jätetä”. Låt oss hålla fast vid det ännu idag!

Antalet medlemmar i föreningen sjunker, somliga har lämnat föreningen på grund av pension, andra för utbrändhet och byte av jobb och vissa för att de känner att de inte får valuta för pengarna och visst finns det även många andra skäl. Men tråkigt nog är det ett faktum att antalet medlemmar dalar och den riktningen vill vi gärna ändra på. Låt oss tillsammans sätta stopp för det, för det är så mycket man får vara tacksam för. Det som har gjorts och det som hela tiden görs i föreningen. Ensamma är vi inte lika starka! För att även få din röst hörd,

kom med! Vi tar gärna emot tankar och önskemål för vad som behövs förbättras.

**Det är mycket som händer** bakom kulisserna. Föreningen förhandlar och gör sitt bästa för att föra vidare medlemmarnas syn på rådande omständigheter och planerade förändringar. Vi samarbetar med myndigheter såsom Utbildnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, universiteten, Studentexamensnämnden, m.m. Dessutom har vi fantastiska nätverk som Svenska Kulturfonden, Svenska nu, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Kulturfonden för Sverige och Finland, Konstsamfundet, de nordiska ambassaderna, Svenska Folkskolans vänner, Pohjola-Norden, Språkambassadörerna bara för att nämna några och inte får vi glömma språkläraryrket SUKOL. Listan är lång.

Nå men vad annat gör föreningen då? Förutom att vi förhandlar, tar ställning och utreder olika ärenden skriver vi utlåtanden, arrangerar fortbildningar och studieresor runt Norden, ordnar tävlingar, tilldelar stipendier, framställer program och material för såväl grundstadiet som gymnasiet samt evalueringsstöd för poängteringen av studentskrivningarna med mera. Säkert finns det massor även för dig som inte ännu har varit så aktivt med i våra tillställningar. Men kom gärna med i våra evenemang – när du far hem har du med dig idéer och nya vänner. Så visst får man massor i gengäld, även sådant som inte genast syns eller som man kanske inte ens har tänkt på. Kom med och berätta för dina kolleger om vilken nytta man kan ha av att vara en del av denna gemenskap. Ju fler vi når desto starkare är vi.



Som vi vet har alla reformer inte varit lyckade, såsom när den medellånga svenskan tidigarelades till sjätte klass år 2016. Den reformen gick åt skogen och under detta läsår har vi sett vart det har lett till – elevens rejält sjunkande svenskskunkaper. Vår förening, tillsammans med våra stödgrupper, har fört vidare svensklärarnas oro och fortsatt samarbetet för att nå bättre lösningar för både elever och lärare. Denna regering har tillagt en extra veckotimme i sjuan. Det är bättre än ingenting, men helst ser vi ännu en timme för att balansera undervisningen i högstadiet. Men det blir upp till skolorna och kommunerna att fundera ut hur de delar de resterande tre timmarna i klasserna 7 och 8 eller fortsätter de att bidra med ännu en frivillig extratimme för att uppehålla nivån som krävs i gymnasieundervisning?

**Förutom dylikt arbete** jobbar vi för att ordna vidareutbildning inom aktuella teman inom olika stadier. Vi jobbar för att få ihop ett mångsidigt program och vidare tänkesätt som gläder och hjälper oss alla. Men viktigast av allt – vi får nya vänner och kamrattstöd från varandra. Så kom med och fira denna fina 75-åring på SRO:s sommarkurs den 2 och 3 augusti. Vi håller på för fullt att bygga upp ett fint program. Mera om det i vår medlemspost.

Andra kända jubilarer i år är kung Karl XVI Gustav som firar sitt femtionde år på tronen och den folkkära eviga busungen Emil i Lönneberga som fyller 60 år. Han lär väl ha lugnat ner sig och sitter i kommunalnämnden i Katthult nuförtiden. Men det finns ännu en man inte får glömma – Sverige! Den 6 juni firar man Sveriges 500 års jubileum med pompa och ståt, för år 1523 valdes Gustav Vasa till kung och landet formades till en nationalstat. Så vi har mycket att fira i år. Hipp-hipp hurra!

**Jag som ny ordförande** efter Satu Pessis långa ordförandeskap och den nya styrelsen får i uppgift att ordna ett nytt program och mycket annat för år 2023. Om våra hyss och allvarigare ärenden får ni läsa om i Poppis samt i våra medlemsbrev, sociala medier och utbildningar. Välkommen med! ■

Med dessa ord vill jag önska oss alla ett fantastiskt år!  
Vi hörs och ses!

*Eija Heikkala*

## Suomen ruotsinopettajien hallitus vuonna 2023



Orka, orka! – Jaksaa, jaksaa! Palveluksessa raskaan työviikonkin jälkeen esimerkiksi perjantai-iltana 27.1.2023. Edessä vasemmalta Eija Heikkala ja Marjo Kekki. Taustalla vasemmalta Anne Ainoa, Sanna Uotila, Outi Laakso, Janne Mämmi, Juha Pohja, Katja Hämäläinen, Sanna Huuskonen ja Ritva Saira. Kuvasta puuttuvat Anna Lötjönen, Katri Granö ja Katja Kurki sekä toimistos sihteeri Sini Sydänmaanlakka.

Edustamme ruotsinopettajia aina alakoulusta yläkouluun sekä lukiosta ja ammattikoulusta korkea-kouluun. Ihan kaikkia läänejä emme ole vielä ottaneet haltuun, mutta edustamme luonnollisesti kaikkia opettajia ympäri Suomen.

*Vi hörs och ses!*