

Mikä ihmeen Molempi parempi?

Väldigt ofta får vi som jobbar med verksamhet för att stöda det svenska språket och utveckla tvåspråkigheten: Hur motiverar ni behovet av kunskaper i svenska i dagens Finland? Hur ska man formulera de motiveringarna så att unga människor, studerande och skolelever nås av budskapet och själva funderar över vilka möjligheter det ger att kunna det andra nationalspråket? Och å andra sidan vilka de tänkbara begränsningarna är om man inte lär sig svenska?



Foto: Björn Fagerholm



I tider av stramt och kyligt språkklimat, som i sig säkert delvis går hand i hand med samhällsomvälvning, växande sociala klyftor och globaliseringens inverkan på arbetsmarknaden, finns det också ett behov av goda berättelser, positiva exempel, tydlig tolerans och vänlig öppenhet.

Mot den bakgrunden växte idén om Molempi parempi – 52 klipp om två språk fram. Samarbetsforum, som arbetar just för stärkandet av det svenska och för en konstruktiv tvåspråkighet, ville medverka till nationens jubileum och med en satsning som skulle fokusera på personliga berättelser om förhållandet till de två språken, hur det kommer sig att man lärt sig, eller inte lärt sig dem, vilken nytta har varit och hur de medverkande tror att Finland skulle te sig om landet var enspråkigt. Samtidigt samlade vi in de medverkandes vackraste ord på båda språken som vi ska använda till någonting roligt när jubileumsåret väl är slut.

För att få en representativ skara finländare insåg vi snabbt att vi behöver göra ett upprop och vi fick överväldigande många svar av människor som önskade vara ambassadörer för de två språken. Samtidigt insåg vi också att vi behöver kunna bjuda på kända ansikten; opinionsbildare från olika fält och så beslöt vi oss för att införa lite mystik och hålla medverkandeförteckningen hemlig...

Och nu publicerar vi ett klipp i veckan på olika plattformar och har fått ett väldigt gott mottagande (och naturligtvis också några kritiker på diverse forum men det var helt förväntat) – vår skara av gillare växer och många väntar på klippen som publiceras varje mån-

MOLEMPI PAREMPI

"Vår skara av gillare växer och många väntar på klippen som publiceras varje måndag."

dag. Vi skickar också ut dem i ett veckobrev – om du vill ha veckans klipp i ett brev varje måndag så är det bara att anmäla sig, uppgifterna nedan.

Skönheten i den här satsningen är att alla våra 52 medverkande står helt för sig själva. Det har inte funnits en enda "rätt" åsikt och inställningen till den obligatoriska skolsvenskan har engagerat också dem. Samtidigt ska det väl vara sagt att de som är mycket kritiska knappast skulle anmäla sig till en satsning som denna. Och att det är klart att vi har försökt hitta så många goda argument som möjligt för svenskkunskaper. Vid det här laget vågar jag kanske säga att vi har lyckats mer än väl. Dessutom har vi några överraskningar kvar på lut på medverkandelistan...

Sajten www.molempiparempi.fi kommer att bestå också när jubileumsåret är över. Materialet är fritt att använda för den som vill och bland våra medverkande finns också personer som kan tänka sig att komma och prata om sin väg till de två språken. Jag kommer gärna och berättar om hela satsningen och frågar er hur Samarbetsforum kan arbeta för att stöda er. Och vi tar gärna emot återkoppling på Molempi parempi – all kontaktinfo nedan.

Vi jobbar också med att ännu bredda våra kanaler och har du idéer om det så lyssnar vi gärna. ■

info@samarbetsforum.fi

<https://www.facebook.com/molempiparempi/>

https://www.instagram.com/molempi_parempi/

<https://twitter.co>



Molempi parempi
52 klipp om två språk

Molempi p
52 klipp om t